

Lekker wandelen...

Dit voorjaar wil het niet echt lukken met de temperatuur. Volgens weerman Thijs Seelen is de meimaand te koud! Ook is het veel te nat. 'Hier en daar een bui' betekent na lange tijd weer eens 'hier' en niet 'daar'. Mijn vrouw en ik proberen ons iedere dag op te pakken voor een wandeling. Ook vanmorgen. Ondanks de dreigende wolken die het weer beter voorspellen dan de app buienradar op mijn telefoon, trekken we de wandelschoenen aan en lopen richting 'Paterböske'. Wanneer je eenmaal door het bos loopt, lijkt je overvallen te worden door een zelig gevoel van rust. Geen auto's, af en toe een wandelaar die zijn hondje uitlaat of een fietser. Schitterende kleuren groen komen je tegemoet. We wandelen en genieten ervan. Ook van het geluid van de vogels. Merels, vinken, duiven, mezen, roodborstjes, de tjiptjaf en ook een koekoek laten zich horen. Een kleine eekhoorn bekijkt ons vanuit een eikenboom. Omdat het diertje al zo snel op ons lijkt te zijn uitgekeken, gaat het snel verder met zijn zoektocht naar iets eetbaars en weg is ie. Wanneer de zon opeens door de wolken breekt, voelen we meteen de warmte en zien dat de planten langs de wandelpad nog kleurrijker zijn dan voorheen. Opvallend hoeveel soorten plantjes hier groeien en bloeien. Behalve paardenbloemen zien we ook de minder bekende stinkende gouwe, de witte akkerhoornbloem en het lilakleurige robertskruid. Natuurlijk staat er ook fluitenkruid en is het op plaatsen helemaal geel door het bloeiende koolzaad. Iets hoger de witte bloemen van de lijsterbes en de meidoorn. Heerlijk, dat frisse en verse voorjaar dat, vooral wanneer de zon schijnt, je zo blij kan maken. Via de Patersweg passeren we de overweg en slaan direct linksaf langs het spoor richting Reuver. Hier staan wat minder bloeiende planten, maar ook hier hebben de bomen alle kleuren groen die men zich voor kan stellen. Wanneer we langs de jonge aanplant van een boomkweker lopen, horen we de wind fluiten langs de rotansticken die de boompjes rechtop moeten houden. We lopen het laatste huis van Belfeld voorbij en zien hoe de Gaesbeek in de Schelkensbeek stroomt. Fijn dat de Gaesbeek niet meer droog staat. Wanneer we via de tunnel onder de spoordijk door lopen, passeren we de 'Onderste Hof'. Iets verder ligt een kleine kapel. Na honderd meter slaan we links van de weg een paadje in richting 'Paterweerd'. Des te lager het pad het dal van de Schelkensbeek inloopt, des te drassiger het wordt. Heel spannend allemaal. We lopen via een bruggetje naar de overkant van de beek en zien boven ons de resten van muren die ooit door de paters van de Hoof zijn gebouwd om het water tegen te houden teneinde stroom op te wekken. Dat was in het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw. Nu staan hier metershoge bomen. Niet te geloven dat hier vroeger geschaatst kon worden. We volgen het pad weer naar boven en komen bij een perceel, dat gebruikt wordt door boomkwekerij Lappen. Ondanks de regen van de laatste week wordt de zandgrond hier flink beregend. We lopen door tot aan de Patersweg en worden overvallen door een flinke plensbui. Onze paraplu zorgt ervoor dat de meeste regen naast ons valt. Wanneer we via het 'Patersböske' naar huis lopen, komt de zon weer door. De fantastische kleuren groen stralen ons weer tegemoet en ook de bloemen lijken ons een knipoog te geven...

Heerlijk, zo'n wandeling door een mooi stukje Belfeld, een beetje de hemel op aarde...

Jan Peeters